

De dakini's van de vrouwelijke overdrachtslijn



De Mogyu (= vrouwelijke overdrachtslijn) beschrijft de harte-instructies van tweeëntwintig vrouwen die allen het regenbooglichaam bewerkstelligden. Het zijn korte instructieteksten, die elk bestaan uit een symbolische handeling en een verklaring ervan. Drenpa Namkha, de spirituele partner van Chöza Bönmo, heeft ze opgeschreven. Zo bleven zij bewaard en werden verder doorgegeven, in onze tijd via Yongzin Rinpoche.

Chöza Bönmo - hiernaast afgebeeld -, de laatste van deze dakini's, is een vermaard dzogchen beoefenaarster uit de achtste eeuw, die in diverse bronnen vermeld wordt. Op basis van die teksten heeft Khenpo Gelek Jinpa haar biografie geschreven, inclusief het pad dat zij gegaan is, de oefeningen die zij deed en het resultaat dat zij bereikt heeft. Regelmatig geeft hij dit onderricht, waarbij hij de vrouwen onder zijn gehoor uitnodigt de lijn weer op te nemen en door te geven.

Een citaat:

Dongcham toonde het zesde symbool aan Tagzigza Mangdzje Saldzjeö: licht in de ruimte. De zesde betekenis: Als we de aard van de geest onderzoeken, dan blijkt dat wat er ook verschijnt oorspronkelijk zuiver is. Het verschijnt vanzelf en raakt vanzelf bevrijd. De aard van de geest is dus non-duale dharmakaya. Al wat verschijnt en bestaat raakt bevrijd zonder het te verwerpen, dat is het majestueuze boedhaschap. Wat er ook verschijnt aan magische vertoningen, het bestaat als de expressieve energie van gewaarzijn. Aldus sprak zij.



Khenpo Gelek Jinpa (*1967) werd monnik op zijn negentiende. Hij kreeg zijn opleiding in Tibet. In 1992 kwam hij naar India en later naar Nepal, waar hij studeerde bij Yongzin Rinpoche en zijn geshe-grad haalde. Sinds 2013 is hij khenpo (abt) van Shenten Dargye Ling, het bönklooster in Frankrijk. Hij staat bekend om zijn opgewektheid en enthousiasme.

Ter kennismaking:

<https://www.youtube.com/watch?v=sn32veZ9prc>

Hij spreekt Engels en wordt vertaald in het Nederlands.

Praktische informatie:

Data: zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020.

Tijd: 10.30-16.30 uur.

Locatie: Tapiritsa Meditatie Centrum, Sporadenlaan 85, 1060 MN Amsterdam.

Parkeren: gratis; m.n. op de nabijgelegen Akersluis is altijd plaats.

Kosten: € 100,-

Aanmelding: mail naar info@tapiritsa.nl en betaal op rekeningnr. IBAN NL10 TRIO 0390 9266 39, t.n.v. Stichting Tapiritsa. Graag tijdig: het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie over onze activiteiten vind je op www.tapiritsa.nl.